

Zondagsbrief



Zondag 9.30 uur
26 april De Bron

19.00 uur
De Bron
Ionavering

19.00 uur
Driehoorne
met H.A.



Voorganger Ds. Paul van Dijk

Ds. Dick
Sonneveld

Ds. Paul van Dijk

**Ambts-
dragers** Marina Kapteyn
Gisela Buitelaar

Wim Debets

Martin Wijnans
Berry Wijnans

Muziek Mees Biesma

Sybren Brons

Mees Biesma

Lector Janny Klingenberg Wim Debets

Collectes 1^e Pastoraat
2^e Duurzaamheid

Zondag 26 april 9.30 uur in De Bron zaal 2:

Dovendienst, voorganger dovenpastor Hendrik Stevens,
ambtsdragers vanuit de Sionskerk en de Lichtkring,
tolk gebarentaal is Alice van Duijvenvoorde

Kerkdienst(en) volgende week 3 mei 2026: diaconale zondag

De Bron 9.30 uur, voorganger ds. Paul van Dijk

Onze kerkdiensten in De Bron zijn te volgen via de link:

https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron

of op de website: <https://goede-bron.protestantsekerk.net/>



DE KERKDIENT(EN)

Zondag 26 april om 9.30 u. in de Bron

We lezen vandaag Johannes 10:1-10. Het is de bekende tekst van de goede herder. En hij legitimeert zichzelf al als de goede herder omdat hij door de deur naar binnengaat. Dat klinkt voor ons logisch, want je gaat altijd via de deur ergens naar binnen? Maar als je andere intenties hebt...dan neem je een andere weg. In Nehemia 9:6-15 lezen we over de eigenschappen van God die ons doen denken aan een goede herder. U bent van harte welkom!

ds. Paul van Dijk

Zondag 26 april 9.30 uur in de Bron (zaal 2): Doven dienst

De Bijbellezing van vanmorgen is uit het Evangelie volgens Lucas vers 1 t/m 10. Het centrale thema van deze dienst: *“God die zoekt, vindt en is blij!”*. Jezus krijgt kritiek van mensen: *“Hij eet met slechte mensen!”* Daarom vertelt Hij een verhaal van de herder die zoekt naar een verdwaald schaap. In de preek kijken wij naar dit verhaal en wat het betekent voor ons.

We verheugen ons op een fijne dienst waar iedereen welkom is. Na de dienst is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. Weet u allen welkom!

Hendrik Stevens (dovenpastor)

Zondag 26 april om 19.00 u. in Driehoorne met Heilig Avondmaal

In Matteüs 4:12-22 roept Jezus zijn discipelen. Hij doet dat dit wel heel direct. Zo worden Simon Petrus en zijn broer Andreas geroepen. Jezus zal hen vissers van mensen maken. Zo belangrijk is de boodschap van Jezus. We vieren in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer. U bent allen van harte welkom!

Bij de vooringang zal er iemand staan om de deur te openen en u te verwelkomen. Na de dienst drinken we met elkaar koffie of thee.

ds. Paul van Dijk en Berry Wijnans (pastoraatsteam Driehoorne)



Zondag 26 april Ionaviering om 19.00 u. in De Bron

Thema: "Wil je Mij volgen, ik leer je mijn weg"

Een Ionaviering in de traditie van de Iona Community is een ingetogen, meditatieve viering waarin eenvoud, stilte, symboliek en betrokkenheid van alle aanwezigen centraal staan. In deze viering worden oude liturgische elementen gecombineerd met hedendaagse thema's zoals gerechtigheid, vrede en zorg voor de schepping. Muziek, het aansteken van kaarsen, momenten van stilte en het delen van brood of zegen vormen belangrijke onderdelen. De sfeer is open en gastvrij, met aandacht voor gemeenschap, reflectie en verbinding met zowel het goddelijke als de wereld om ons heen.

Deze Ionaviering staat in de traditie van de Iona Community, een wereldwijde oecumenische gemeenschap van mensen met verschillende sociale achtergronden en uit verschillende christelijke tradities. De community is gesticht in 1938 en heeft als pleisterplek de Abbey op het Schotse eiland Iona. De Iona Community wil zich verbinden, onderling en met alle mensen van goede wil over de hele wereld. In die verbinding wil ze (samen) werken, bezinnen en bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Weet u welkom!
ds. Dick Sonneveld



OMZIEN NAAR ELKAAR



In Memoriam

Johannes Eradus * 18-03-1948 † 27-03-2026

Op 27 maart overleed Johannes Eradus in de leeftijd van 78 jaar. Hij was getrouwd met Jeanette. Moge de Heer hem omringen met zijn liefde en dragen in zijn erbarmen. We wensen zijn vrouw en ieder die betrokken was op het leven van Johannes Eradus veel sterkte toe en Gods nabijheid.

ds. Paul van Dijk

Maatje de Rek-Lergner * 18-12-1948 † 08-04-2026

Geboren 18 december 1948 - overleden 8 april 2026

Op 8 april overleed Maatje de Rek-Lergner in de leeftijd van 77 jaar. De laatste periode van haar leven woonde zij in Verpleeghuis Rietveld. Moge de liefde van de Heer haar omringen en zijn handen haar dragen. We wensen haar naaste familie en ieder die betrokken was op het leven van Maatje de Rek-Lergner veel sterkte toe en Gods nabijheid.

ds. Paul van Dijk

De bloemen van afgelopen zondag 19 april werden met een hartelijke groet en ter bemoediging bezorgd bij:
Mevr. Carla Vlaardingebroek.



Bedankt

Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket wat ik afgelopen zondag mocht ontvangen vanuit Goede Bron. Daar ga ik zeker van genieten.

Met vriendelijke groet,

Carla Vlaardingerbroek-Roos

ACTIVITEITEN**24 april – Ontmoetingsochtend Koffie-met-naald-en-draad****9.30-11.15 uur - gebouw De Bron, (zaal De Rotonde)**

Onder het genot van een kopje koffie (of thee) bezig zijn met naald en draad en ondertussen een gezellig praatje, inspiratie en ideeën. Neem je eigen werkje mee. Deelname is gratis, we vragen alleen een bijdrage voor koffie/thee. Jong en oud, man en vrouw, iedereen is welkom. Kom gezellig langs.

Thea de Jong

26 april na de kerkdienst: In actie voor de Groene Kerk

Op zondag 26 April willen we met een groep(je) rondom de Bron "papier prikken" om ervoor te zorgen dat het er weer netjes uitziet.



Papier prikken staat voor alles rondom de Bron wat er niet hoort, op te rapen en in de betreffende afvalbak te doen. Wijzelf hebben twee grijpers om de spullen op te pakken en in vuilniszakken (daar zorgen wij ook voor) te doen.

Dit alles in het kader van de Groene kerk die wij zijn en waar we zo af en toe een actie voor opzetten zoals deze. We willen aansluitend aan de dienst (na de koffie) een rondje gaan lopen. We hopen dat een aantal van u hieraan mee wil doen en het zou mooi zijn als u zelf een prikker of grijper heeft en die dan mee kan nemen. Graag tot de 26e!!

Werkgroep Groene Kerk





29 april: Kerkklokken luiden voor 420 kinderen

Op 9 juli 2025 zijn we met een groep gemeenteleden naar de Open hof in Kampen geweest om daar mee te doen aan het kerkasiel voor het gezin Babayants met vier gewortelde kinderen. Dat deden we, samen met 3000

anderen, omdat in de kerk liefde tot de naaste centraal staat.

Inmiddels is het 500 dagen geleden dat het kerkasiel met een permanente kerkdienst begonnen is. Eigenlijk ongehoord in ons land: dat een gezin met opgroeiende kinderen zo lang al niet in vrede gaan kan in vrijheid. Er zijn in ons land 420 zulke kinderen.

We kregen uit Kampen het volgende bericht:

“ Al meer dan 16 maanden luidt Open Hof in Kampen symbolisch de klok voor kinderen. Speciaal voor Aram, Ariana, Amelia en Alexa Babayants en alle 420 gewortelde kinderen. Meer dan 2000 mensen stonden op. Maar in Den Haag blijft het stil. Dat is precies het lot van kinderstemmen. Te zacht om, gehoord te worden. De kerk in Kampen versterkt hun stem. Wat zou het mooi zijn als 420 kerken in Nederland deze stem willen versterken door de klok te luiden voor gewortelde kinderen. Versterkt de kinderstem met uw kerkklok.

Op 29 april om precies 16.20 uur (420 gewortelde kinderen) luiden we met zoveel mogelijk kerken de klok.”

Nu hebben wij geen kerkklok. Maar met dit bericht luiden we symbolisch mee. En jullie weten de komende week waarom op 29 april om 16.20 uur de klokken luiden, hopelijk ook in Alphen.

Piet Wilschut



Kort verslag van de Koffiemorgen "Goede Bron" van 21-04-2026

Dick Tempelaar heet ons allen welkom.
Er zijn 18 mensen aanwezig.



Dick geeft eerst de onderwerpen door voor de volgende twee vergaderingen en vraagt ons suggesties door te geven voor het jaarlijkse uitje.

Hierna krijgt Jan Verkerk het woord. Jan heeft een mooie film gemaakt van de Keukenhof. Doordat hij 's morgens al vroeg op pad



ging, waren er nog niet zoveel mensen aanwezig en heeft hij prachtige plaatjes kunnen maken. We zagen eerst tulpen die amper uit de knop waren en bomen met kale takken, maar doordat Jan in 11 weken tijd 8 keer gefilmd heeft, zagen we de bloemen en de bladeren haast groeien. Er

waren ook verschillende paviljoens, met verschillende thema's en soorten bloemen. De film was prachtig opgebouwd. We zagen niet alleen de vele soorten en kleuren tulpen en andere bloemen, maar ook de prachtige indeling van de Keukenhof met de vele bomen, struiken en vijvers. Zelfs een eend met haar kroost. Al met al een schitterende film.

De volgende koffiemorgen wordt gehouden op 19 mei. Dick zal ons dan wat vertellen over de schilder en schilderijen van Marinus van Dokkum.

Dini Griffioen



Lieve Hemel, theatervoorstelling Joris Linssen

Op **11 juni 2026** vindt de theatervoorstelling 'Lieve Hemel' in Castellum in Alphen a/dRijn plaats. *Omdat er nog enkele kortingskaarten beschikbaar zijn nogmaals info over deze voorstelling en de korting voor leden van Goede Bron.* Leden van Goede Bron kunnen gebruik maken van een korting op de kaarten van € 10,- via een kortingscode. Per bestelling met korting kunnen 2 kaarten gekocht worden. De kaarten kosten met korting, € 30,85 p.p.

Wilt u in aanmerking komen voor deze korting? Mail naar: monique.bergma@kpnmail.nl . Kaarten zonder korting zijn te bestellen via <https://www.podiumtickets.nl/lieve-hemel>

In *Lieve Hemel* duikt presentator en zanger **Joris Linssen** in het eeuwenoude Bijbelverhaal van **Ruth**. Een ontroerende en eigentijdse zoektocht naar hoop en verbondenheid in een wereld die razendsnel verandert en waarin mensen elkaar soms uit het oog verliezen. Een voorstelling vol kwetsbare verhalen, ontroerende en herkenbare muziek verweven met persoonlijke reflecties van Joris.

De inspiratie voor Lieve Hemel ontstond toen Joris onverwacht belandde bij het Kerkasiel in Kampen – een plek waar een familie maandenlang bescherming vond in een kerk die haar deuren wijd openzette. De ontmoeting met de familie en de vrijwilligers om hen heen raakte hem diep. In hun verhaal zag hij dezelfde veerkracht en hoop terug die ook het verhaal van Ruth kenmerkt. Maar het verhaal roept ook de vraag op of er nog wel plek is onder de hemel voor eenieder. Ter inspiratie is er ook een [podcast](#) beschikbaar waarin ds. Anne-Marie van Briemen in gesprek gaat met Joris.



[Theatervoorstelling 'Lieve Hemel' | Protestantse Kerk in Nederland](#)





Kinderen met beperking Hunedoara dolblij met nieuw schoolbusje:

Dankzij soms zeer grote giften van Alphense kerken en particulieren heeft de school voor kinderen met een beperking in Hunedoara een goed tweedehands minibusje kunnen kopen. De Stichting Roemenië



Hunedoara heeft hiervoor in 2025 actie gevoerd, omdat twee van de huidige busjes van de school in zeer slechte staat verkeren. Sinds maandag 20 april jl. is het nieuwe schoolbusje, waarmee kinderen van en naar school worden gebracht, in gebruik. De leerkrachten en de leerlingen zijn er dolblij mee. De

school laat weten, dat door de hulp uit Alphen aan den Rijn niet alleen een goed tweedehands minibusje aangeschaft is kunnen worden, maar dat dit ook veel vreugde bij de kinderen en hun ouders geeft: 'Het is een ware blijk van solidariteit met en zorg voor kinderen die tot de kwetsbaarste in de samenleving behoren'.

Rien van Steden, voorzitter Stichting Roemenië Hunedoara



CVK

Terugblik Vrijwilligersbijeenkomst zaterdag 18 april

Het is al weer een kleine week geleden dat we met velen de Vrijwilligersbijeenkomst van en in de Bron mochten beleven. Bij binnenkomst werden we hartelijk ontvangen o.a. met een welkomstwoord, een drankje en een hapje. Met veel mensen hebben we gekletst en nieuwe mensen leren kennen tijdens een kennismakingsspel. We genoten van een BBQ en daarna mochten we kiezen welke activiteit ons het meeste aansprak: zingen, kaarten maken, onze kennis laten testen met een quiz, een informatieve moestuinvoorlichting volgen of gewoon een spelletje doen. Kortom voor elk wat wils. We sloten af met een dankwoord plus klein ingepakt cadeau voor de activiteitenbegeleiders en een lied o.l.v. Anne Jet en Dirk. Kortom een heel plezierige bijeenkomst. Heel veel dank aan de vele mensen die dit mogelijk maakten, die vooraf en tijdens deze zaterdag hun handen uit de mouwen staken, fijn om dat zo met elkaar te doen. Uiteraard zijn er ook punten ter verbetering, die hebben we genoteerd en zullen deze doorgeven. Namens het CvK hebben we dit graag georganiseerd. Volgend jaar mag de kerkenraad aan de slag. Een enkel woord tot slot uit het lied dat we zongen voordat we met een blij gevoel maar huis vertrokken:

*"Kijk! Laat je verrassen door het werk van God Geest.
Met nieuwe ogen kijken: de Geest is ons omgeven,
vindt steeds nieuwe wegen in ons dagelijks leven opmerkzaamheid.
Spiritus Sanctus, Spiritus Sanctus. "*

Piet Visch en Paul Kapteyn



UIT ANDERE BRONNEN

Kerken ROND
RIJN &
GOUWE

In het laatstverschenen nummer van KRR&G (nr. 83) vinden we weer de actuele informatie vanuit de tien

aangesloten PKN-kerken in Alphen a/d Rijn e.o.

Het Schriftwerk (Psalm 35) is deze keer van voorganger Kees Pastoor (Maranathakerk). Het hoofdartikel bevat het 2^e deel in een serie over het sociale domein. Hierin komen twee professionele hulpverleners, Alyan de Vries (Tom in de Buurt) en Herma Kappert (St. Mentorschap Haag en Rijn) aan het woord en delen zij hun praktijkervaringen met ons. De column is geschreven door ds. Pieter Hoekstra. Onder de titel *“De taal van bloemen: een klein ritueel met grote betekenis”* wordt het belang van de zondagse kerkbloemen van verschillende kanten belicht. Van harte aanbevolen! Geef ons een seintje als u dit nummer van KRR&G wilt ontvangen. Dat komt dan in de bus.

KERKELIJK BUREAU

Gewijzigde bereikbaarheid Kerkelijk Bureau

In de komende maanden (t/m de zomervakantie) is het kerkelijk bureau als gevolg van het opnemen van verlofuren en feestdagen drie ochtenden in de week geopend in plaats van de gebruikelijke vier ochtenden. Wilt u langskomen dan kunt u het beste van tevoren even telefonisch contact opnemen of er iemand aanwezig is.

Met vriendelijke groeten,

Gerri Sepers, secr. medewerkster kerkelijk bureau

Prot. Gem. Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld



KERKENRAAD

Vorige week vond de kerkenraadsvergadering van de maand april plaats. Uit die vergadering willen we het volgende aan u doorgeven:

-Terugblik. Allereerst werd er met enthousiasme en dankbaarheid teruggeblikt op de Veertigdagentijd, Pasen en de vele vieringen en bijeenkomsten die in deze periode plaatsvonden.

-Plaatselijke regeling: Onze plaatselijke (Goede Bron) regeling is geactualiseerd en kon worden vastgesteld.

-Vergaderschema: het kerkenraads-vergaderschema 2026-2027 werd besproken en vastgesteld.

-Belijdenis: Paul van Dijk informeerde ons met het verheugende bericht dat in de kerkdienst van 15 november a.s. drie jongeren belijdenis van hun geloof zullen doen.

-Gemeentebijeenkomsten: Besloten werd om op korte termijn twee identieke gemeentebijeenkomsten te houden op: zondag 31 mei direct aansluitend op de kerkdienst (11.00 uur – 12.30 uur) én op maandagavond 1 juni (19.30 – 21.00 uur). Doel is om u (onze wijkgemeente Goede Bron) te informeren over diverse actuele zaken én met u van gedachten te wisselen over onze toekomstplannen. We bespraken intensief de onderwerpen die tijdens die gemeentebijeenkomsten aan de orde kunnen komen. Deze week wordt het programma vastgesteld en volgende week publiceren we dat in de Zondagsbrief. Noteer de hierboven-vermelde datums alvast in uw agenda.

Marlou Gebel en Wim Debets



COLLECTES KERKDIENTEN

- **In de collectezakjes**, na de kerkdienst bij de uitgang.



– **Collectebonnen** kunt u in de collectezak doen of inleveren bij het Kerkelijk Bureau.

Let op: De bonnen zijn te bestellen via:

Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174

t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen a/d Rijn-

Oudshoorn/Ridderveld met als toevoeging: Algemeen.

Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen.



– **Collectegeld** kunt u overmaken op het hierboven vermelde bankrekeningnummer: Vermeld daarbij om welke zondag het gaat.



– **Kerk-app**: U kunt collectegeld ook geven via de kerkapp.

– **QR-code**: Scan de code met uw smartphone.

Onze kerkelijke gemeente en de diaconie hebben de ANBI-status; uw giften kunt u in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Het fiscale registratienummer (RSIN) van onze kerkelijke gemeente (Kerkbalans, alle andere collecten en bijdragen) is: 804349009 en dat van de Diaconie en ZWO: 824133535.





Dag	Datum	Activiteit	Locatie	Tijden
vr	24 april	Koffie met naald en draad	De Bron Rotonde	9.30 – 11.15
vr	24 april	Samen Eten	De Bron	18.00-19.15
zo	26 april	Papier prikken	Rond de Bron	Ca. 10.45
wo	29 april	Klokken luiden voor 420 kinderen	Kerken in heel Nederland	16.20 uur
za.	9 mei	Running dinner	Diverse adressen	
di.	19 mei	Koffiemorgen	Millennium	10.00-12.00
vr	22 mei	Samen Eten	De Bron	18.00-19.15
zo	31 mei	Gemeente-bijeenkomst	De Bron	11.00 – 12.30
ma	1 juni	Gemeente-bijeenkomst	De Bron	19.30 – 21.00
do.	11 juni	Joris Linssen	Theater Castellum	20.15-21.45
vr	19 juni	Samen Eten	De Bron	18.00-19.15



ALGEMENE INFORMATIE WIJKGEMEENTE GOEDE BRON

Contactgegevens pastores:

- ds. Paul van Dijk, 430586, paulvandijk@goedebron.nl
- ds. Pieter Hoekstra, 06-83459081, pieter.hoekstra@goedebron.nl
- ds. Anne Post
- Kerkelijk werker pastoraat: Anita Prinsen 06-82048145
anitaprinsen@goedebron.nl

Voorbeden: deze kunt u doorgeven aan ds. Paul van Dijk

Online: De kerkdiensten in de Bron zijn te volgen via [Studio DeBron](#)

Contactgegevens kerkenraad:

- Wim Debets (vz.) wimdebets@gmail.com 06-31243338
- Marlou Gebel (scriba) scriba@goedebron.nl 0172-416321

Vertrouwenspersonen:

meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl of neem rechtstreeks contact op met Carla Auer of Jelle Jan de Schipper (zie de kerk app)

Website wijkgemeente Goede Bron: www.goedebron.nl

Berichten voor de website mailen naar: webnieuws@goedebron.nl

Kerkgebouwen: De Bron, Troubadourweg 2

Driehoorne, Uranusstraat 34

Kerkelijk Bureau: Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

De Bron, kamer 3, tel. 0172-475789 of 06-83590330

e-mail: h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl

Openingstijden: ma. en woe. alleen op afspraak, di. 10.00 -12.00 uur, do. van 9.30-12.00 uur. **N.B. t/m de zomervakantie is het kerkelijk bureau drie ochtenden geopend.** Geadviseerd wordt om tevoren telefonisch contact op te nemen.

Kopij voor de Zondagsbrief ontvangen we graag uiterlijk op woensdag vóór 17:00 uur op het mailadres:

zondagsbriefgoedebron@gmail.com Teksten bij voorkeur max. 230 woorden; bij evt. gebrek aan ruimte behoudt de redactie zich het recht voor om aangeleverde kopij in te korten.





Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
www.goedebbron.nl



Protestantse
Kerk

Goede Bron maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland

